

**Cameron, Robert**  
**Private**  
**Queen's Own Cameron**  
**Highlanders of Canada**  
**Royal Canadian Infantry Corps**  
**H3814**



Robert Cameron wordt op 5 juni 1910 geboren in Flambeau, Wisconsin in de United States of America als zoon van Duncan en Jessie Cameron, zijn vader is Schots van geboorte en zijn moeder Engels. Hij is de jongste in het gezin en heeft nog drie zussen Olive, Connie, Fay en een broer: Ewan.

Robert gaat tot zijn zestiende naar school en sluit deze af met een goed resultaat. Hij heeft hierna verschillende baantjes o.a. in de wegenbouw en als kaasmaker, aansluitend is hij nog enkele jaren werkzaam als klerk op een postkantoor.

Robert houdt van jagen en baseball speelt hij als 'catcher'. Hij mist het topje van zijn rechter wijsvinger.

Op 23 maart 1941 overlijdt zijn vader en zijn moeder niet lang daarna, op 9 februari 1942.

In het begin van 1940 trekt Robert naar Winnipeg, Manitoba in Canada en verblijft daar tijdelijk in een hotel. Van daaruit meldt Robert zich op 17 april 1940 aan bij het Canadese leger. Hij volgt hij zijn opleiding tot 6 februari 1941 in Camp Borden, Ontario. Daarna wordt hij ingedeeld bij de Royal Canadian Ordnance Corps. Robert volgt daarna nog enkele opleidingen om zijn positie bij het Canadese leger te verbeteren.

Hij vraagt om overplaatsing naar actieve dienst in Canada of het Amerikaanse leger, omdat hij van mening is dat hij actiever aan de oorlog zou moeten deelnemen.

Daarom wordt hij ingedeeld bij het Infantry Regiment en later op aanbeveling van het Infantry Regiment bij de 2<sup>e</sup> Canadian Infantry Reinforcement Unit.

Aansluitend vertrekt Robert op 7 februari 1941 naar de Engeland om daar zijn opleiding af te maken en zich aan te sluiten bij The Queen`s Own Camerons Highlanders of Canada.

Op 7 juli 1944 vertrekt Robert vanuit Engeland naar het vaste land van Europa om vervolgens op 28 augustus weer naar Engeland terug te keren.

Op 25 november gaat hij opnieuw naar het vaste land van Europa waar hij op 20 december 1944 bij een gevecht zo zwaar gewond raakt dat hij overlijdt.

Robert Cameron wordt eerst begraven op de Jonkerbos begraafplaats in Nijmegen en later herbegraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek, graf **IV. C. 12.**

Zijn onderscheidingen:

- 1939-45 France & Germany Star
- Defense Medal
- War Medal
- CVSM & Clasp

Tekst op de grafsteen:

A brave Canadian soldier  
 A loyal citizen of the U.S.A.  
 Rest in Pace



## **FACES TO GRAVES**

Stichting Faces to Canadian  
War Graves Groesbeek

Levensverhaal: Fred Hulsman, Research Team Faces To Graves.

Bron:  
Commonwealth War Graves Commission  
Library and Archives Canada

\* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan contact op met [info@facestograves.nl](mailto:info@facestograves.nl)

In 1995 wordt Cameron Peninsula (53 L/2) in Island Lake naar Robert Cameron vernoemd in het kader het project 'Manitoba's war dead commemorated in its Geography'.

In juni 1945 vraagt zus Olive aan de Canadese overheid of het lichaam van haar broer naar Amerika mag komen, ze willen ervoor betalen. Maar dit verzoek wordt afgewezen.



HQ 405-C-7605 (Adm 1)

OTTAWA, 23 July 1945.

Dear Madam:-

I acknowledge receipt of your letter of 30th June 1945 in which you enquire concerning the possibility of returning your late brother's body to the United States.

I am deeply conscious of the importance of this subject to yourself and members of his family. Since the termination of hostilities in the European theatre of war, careful consideration has been given to the subject of returning the bodies of those who lost their lives while serving overseas. It has been decided that, in accordance with the policy followed after the first Great War, no remains may be returned from overseas for re-interment, but all will be removed to permanent cemeteries, the sites of which are being selected by the Imperial War Graves Commission who will also be responsible for their beautification and perpetual care.

Your desire to have the body of your late brother returned from overseas is fully understood. Many such requests are received, however, and you will understand the difficulties which would ensue if exceptions were to be made. It is very much regretted, therefore, that it is not possible to accede to your request. I trust that you will take consolation from the fact that those who gave their lives are resting together in a carefully selected and well cared for site.

Yours very truly,

*H. J. O.*  
Deputy Minister  
Army

*H. J. O. Mg  
for Dep Adm.*

Mrs. Olive Root,  
Lagysmith R.F.D.2,  
Wisconsin.

GM:HTM.